

rett
trador
ingoen
SKOG



Kom och gör skog med oss!

Har du sett att det står en varelse
i hörnet av Västertorpsplan?
Hon heter "Trädet" och har stått
där alldeles ensam i nästan 70 år.

Men egentligen heter hon Daphne
och är en grekisk gudinna. En gång
för länge sen blev guden Apollo
förälskad i henne. Daphne var dock
helt ointresserad och trots att
hon bad Apollo lämna henne ifred,
så fortsatte han att förfölja henne.

När Apollo vägrade låta Daphne
vara förvandlade hon sig till slut
till ett träd. Hennes fingrar blev till
skott, hennes armar och ben växte

till grenar, hennes ryggrad till
stam. Och från hennes fötter växer
fortfarande rötter, ner genom
jorden, spretandes i alla riktningar.

Men ett träd
gör ingen
skog.

Och runt alla trädrötter växer det
svampar som letar efter andra
svampar. För träden hjälps åt, de
håller i varandras rötter och vårdar
varandra. Alla tar hand om alla,
alltid. Det är därför de kan leva så
länge. De vet att tillsammans är
en stark.

Därför tänkte vi försöka göra skog
tillsammans med Daphne. För att
det ska funka behöver vi dock hjälp.

Skulle du vilja komma och förvandlas
till träd med oss?

Kom när du vill, vi kommer att vara
där hela dagen. Vi kommer vara
klädda i blått, om du vill kan du vara
det med.

Ditt träd på
precis så



Du kan göra
ditt eget sätt,
som du vill.



Sen står vi så en stund, tysta och
vajandes i luften tillsammans med
Daphne. Förhoppningsvis är det
många som hjälper till, så skogen
inte blir så gles.

Sen är det slut. Men under kommande
dygn finns scenen kvar. Så om du vill
kan du göra skog igen och igen, eller
ta med dig en bit av skogen hem.

Hoppas vi ses!